

Beste avonturier,

Leuk dat je meegaat op deze unieke wadbeleving met Tamar en Peter. Je hebt je ingeschreven voor het zeilen en wadlopen op dinsdag 6 oktober 2026. In dit document vind je alle informatie die je nodig hebt.

Om het wad op te kunnen moeten de omstandigheden goed zijn, op basis van het weer en getij wordt uiterlijk een dag van te voren besloten of de tocht door kan gaan. Bij annulering ontvang je bericht over via de mail of Whatsapp. Op 20 augustus 2026 wordt er een go/no-go gegeven op basis van het aantal inschrijvingen i.v.m. de huur van de zeilknipper de Willem Jacob (geen bericht is goed bericht). Mocht je alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact op via e-mail of WhatsApp.



Voor wie?

Je kunt mee als je een flinke wandeling kunt maken en geen last van zeeziekte hebt. Je loopt voor een groot gedeelte over stevige en drooggevalen wad. Toch kunnen we niet al het slik/modder omzeilen waar je tot je enkels in weg zult zakken, waardoor het een tocht met een gemiddelde zwaarte is. We worden tot maximaal ons middel nat bij het van boord stappen en de passage van geulen.

- **Zwaarte:** 2/5
- **Afstand:** circa 10km wadlopen
- **Duur:** 8 uur (heen zeilen – 3 uur wadlopen – terug zeilen)
- **Verzameltijd:** 8:30
- **Eindtijd:** 17:00
- **Kosten:** €125 p.p. (inclusief huur neopreen sokken)
- **Locatie:** Lauwersoog haven (voor het WEC)
- **Aantal:** minimaal 20 deelnemers (op het wad lopen we in 2 tot 3 groepen; ieder een eigen route), maximaal 36

Planning

We verzamelen 's ochtends om **8:30** in de haven van Lauwersoog voor het WEC/zeehondencentrum, dus niet bij de (niet bij de veerboot). Adres: Haven 6 te Lauwersoog; 53.40840N, 6.19874^E (zie **blauwe** marker op afbeelding). Let op: hier kun je niet parkeren; rondom de haven zijn diverse parkeermogelijkheden.





Vorbereiding

Bereid je goed voor, zodat je onderweg vooral kan genieten. Je vindt hier de algemene (zomer) [paklijst](#) en bij de inschrijving ben je akkoord gegaan met de [algemene voorwaarden](#).

Houd er rekening mee dat het in oktober al koud kan zijn. Op het wad en aan boord voelt de wind kouder aan dan aan de wal. Neem een extra laagje kleren mee. Een windstopper is verplicht en denk aan een muts en handschoenen. Vergeet je eigen lunch en drinken niet mee te nemen voor aan boord en op het wad.

Droge kleding en schoenen kun je mee aan boord nemen voor na de wadlooptocht. Neem hiervoor een aparte tas mee.

Overnachten

Aansluitend kun je blijven slapen bij het pittoreske Lauwersmeerplezier. Daar zal ik zelf ook zijn en praat graag met je na over de dag.

Het is mogelijk daar te bbq-en voor €29,50 p.p.

De overnachting boek je zelf via: <https://www.chaletverhuurlauwersoog.nl/> of [booking.com](https://www.booking.com)



Kosten

De kosten zijn €125 per persoon. Tel eventuele extra kosten voor schoenenhuur en/of de BBQ hierbij op. Wil je deze overschrijven naar NL94 TRIO 0390 9461 76 t.n.v. P. Laagland onder vermelding van *Wadlopen 6 oktober* en je naam? Pas bij het voldoen van het inschrijfgeld is je reservering definitief.

Hiervoor krijg je:

- Een zeiltocht over het wad.
- Een wadlooptocht van circa 3 uur.
- Boekpresentatie van Tamar.

Niet inbegrepen zijn:

- Schoenenhuur €7,50 (voorraad is beperkt).
- BBQ €29,50 p.p. en overnachting achteraf (zelf boeken).

De annuleringskosten zijn:

- Tot 20 juli: €10 (8%)
- Van 20 juli t/m 20 augustus: €40 (32%)
- Van 20 augustus t/m 6 september: €60 (48%).
- Van 6 september t/m 4 oktober: €100 (80%).
- Van 5 t/m 6 oktober: €125 (100%)
- Bij annuleren vanuit onze zijde: €0 (0%)

Het avontuur

Na haar bestseller '*Fulltime Avonturier*' publiceert Tamar Valkenier dit jaar haar tweede boek: '*Verder dan Vrijheid*'. Ter viering van deze publicatie gaan we samen met haar op avontuur het wad op. Want daar is (ook in Nederland!) nog échte wildernis te vinden. Nadat ik (Peter) Tamar had ontmoet op de uitgestrekt ijsvlaktes van de grootste meren van Zweden heb ik haar dit voorjaar de Waddenzee laten zien en ze was natuurlijk gelijk verkocht en we bieden daarom nu samen dit avontuur aan 😊



Wilde Waddenzee

Het Waddengebied, UNESCO Werelderfgoed en een van de laatste ongetemde natuurgebieden van ons land, is extreem dynamisch: getijden, moddervlaktes, zandbanken en voortdurend veranderende geulen zorgen voor een ruig en onvoorspelbaar karakter.

Zeilen op de wind

We zeilen in ongeveer 2,5 uur met de klipper de Willem Jacob vanaf Lauwersoog naar een uitgestrekte zandplaat op de grens van de Waddenzee en de Noordzee. Je bent welkom om aan boord te helpen bij het hijsen van de zeilen of gewoon met de wind in je gezicht te genieten van de vergezichten. Misschien spot je wel een van de vele zeehonden.



Tamar: 'Verder dan Vrijheid'

In het ruim of op het wad zal Tamar voor wie wil voorlezen uit eigen werk en is er ruimte voor Q&A. Ook is deze dag haar nieuwe boek '*Verder dan Vrijheid*' tegen een scherpe prijs verkrijgbaar, uiteraard gesigneerd en wel 😊 (meld van tevoren graag even hoeveel exemplaren je wilt).



Wadlopen

Na circa 2,5 uur varen, kletsen en genieten bereiken we een van de grootste zandplaten van de Waddenzee. In het nog langzaam terugtrekkende zeewater stappen we van boord. Samen met een gediplomeerde gids verken je vervolgens ongeveer drie uur lang de drooggevallen wadplaten. De groepen bestaan uit maximaal 12 personen, waarbij elke groep haar eigen route volgt. Onderweg ervaar je de uitgestrektheid van de Waddenzee en vertelt de gids je alles wat je over het wad wilt weten.

We zien je graag op het wad!

Met vriendelijke groeten,

Peter Laagland

Wadloopgids

Tel: +316 26 258 509

Mail: info@avontuurlijkwadlopen.nl

Web: www.avontuurlijkwadlopen.nl

